

# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

**V**orig jaar hebben we de kajak-expeditie rond Milos en Kimolos gevaren, dat beviel zo goed dat we eigenlijk al direct besloten om weer naar Griekenland terug te gaan. Dit keer zouden we kajakexpeditie van Kos naar Rhodos gaan doen, een tocht van 8 dagen. Om er te komen moesten we eerst naar Athene vliegen en vervolgens door naar Rhodos. Van Rhodos gaan we dan de volgende dag naar Kos met de veerboot en dan gaan we vervolgens in 8 dagen van Kos naar Rhodos.



## Zaterdag 27 oktober, onze reisdag.

Vandaag zijn we vertrokken van Amsterdam naar Athene met KLM en vandaar naar Rhodos met Aegean Airlines. In Athene kwamen we Teresa al tegen voor we het vliegtuig instapten. Ze had bedacht dat wij op dezelfde vlucht zouden zitten en had aan ieder koppel gevraagd of zij Marcel en Inge waren. Toen wij langs liepen, kwam ze met dezelfde vraag en dit keer had ze het goed. We stelden ons voor en spraken direct af om in Rhodos samen een taxi te delen naar het hotel. De hele groep zou in hetzelfde hotel overnachten.



In Rhodos aangekomen vonden we een taxi naar het hotel. De twee grote tassen van ons en de grote koffer van Teresa gingen natuurlijk niet passen in de kofferbak, maar daar wist de chauffeur wel wat op. Onze tassen werden er dwars in gezet en staken er deels uit. De kofferbak werd met een spin vastgezet, de chauffeur had dit duidelijk vaker gedaan.

In het hotel werden we opgewacht door Steve en Josien. Die hadden uitgerekend wanneer we ongeveer zouden aankomen en stonden op de uitkijk. Dus toen we het hotel binnen liepen werden we vriendelijk verwelkomd. Steve en Josien waren al een dag eerder aangekomen en hadden al wat rond gekeken in Rhodos. We spraken af om ons eerst te versnappen en dan rond 19.00 te verzamelen in de lobby van het hotel om daarna in de oude stad een restaurant te gaan zoeken. Dat bleek tegen te vallen, het leek wel uitgestorven in

de oude stad, alles was donker en met veel moeite konden we een restaurant vinden wat dan wel open was. Hier hebben we gezellig gegeten en alvast geproost op de komende expeditie.

Rod zou om 20:30 arriveren met de veerboot, dus na het eten gingen we lopend naar de haven om hem te ontmoeten. Daar werden we gebeld dat het 21:30 zou worden en later dat het 22:30 zou worden. Het was niet zo warm weer en na een lange dag reizen waren we eigenlijk wel moe. Steve en Josien waren dat niet, dus werd besloten dat Marcel, Teresa en ik terug zouden gaan naar het hotel. Steve en Josien zouden Rod opwachten. We spraken af om elkaar bij het ontbijt van 7 uur weer te ontmoeten. Nadat we terug waren gekomen in het hotel gingen we naar bed, lekker slapen om morgen weer op tijd op te staan.

# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

Om 23:30 werden we wakker gebeld, Rod was eindelijk gearriveerd en kwam naar het hotel. Dus gingen we maar weer uit bed, aankleden en naar beneden. Teresa lag ook al in bed en had geen zin om eruit te komen, dus gingen Marcel en ik naar beneden om samen met Rod, Steve en Josien nog wat te drinken en de plannen voor de volgende dag door te nemen. Besloten werd om de volgende dag om 7 uur bij de haven te zijn om daar de boten te pakken zodat we op tijd zouden zijn voor de boot van 8.30. Dus vroeg opstaan en geen ontbijt in het hotel.... Rod ging met Steve en Josien nog even naar de kamer van Teresa om dat ook met haar af te spreken.

## Zondag 28 oktober (de eerste vaardag...)

Om 5.45 stond de wekker. Veel te vroeg. Niet veel geslapen vannacht. Het was warm in de kamer en we hadden de ramen open gezet, maar om drie uur was er buiten veel herrie. Hierdoor werd ik wakker en heb het raam dicht gedaan. Maar om nu te zeggen dat ik goed uitgerust was? Nou nee.

Kwart over 6 stond Rod al voor het hotel met zijn auto met de kajaks erop. Al onze spullen werden in zijn auto gelegd en Steve kon nog bij hem in de auto meerijden naar de haven. Marcel, Josien, Teresa en ik namen een taxi naar de haven. Rod kon achter de taxi aanrijden en zo kwamen we tegelijk aan bij de veerboot.



De kajaks werden van de auto gehaald en toen konden we gaan inpakken. Aangezien we alles al in waterdichte zakken hadden ingepakt, was dat snel geregeld en hadden we dus nog ruim een uur over om op zoek te gaan naar een ontbijt, wat we gemist hadden in het hotel.

We vonden een kraampje waar we thee vonden en een soort van puddingbroodje c.q. kaasbroodje. De kaasbroodjes smaakten redelijk, maar haalden het natuurlijk niet bij ons gemiste ontbijt....

De tocht van Rhodos naar Kos met de veerboot duurde ongeveer 3 uur. De boot ging 50 km per uur, dus je waaide behoorlijk uit op die boot. Eerst ging de boot naar Simi en vandaar naar Kos. Eerst zaten we op het achterdek, maar later ging ik naar Marcel en Teresa die aan de voorkant van de boot een plekje hadden gevonden. Daar kon je behoorlijk uitwaaien, geen hoed opzetten als je deze niet kwijt wilde raken.

Aangekomen in Kos de boten van de veerboot gehaald en daar stonden we dan. Waar konden we instappen in de kajaks? Bij de veerboot was een behoorlijk hoge kade, ik schat zo'n 2 meter. Rod wilde daar instappen, maar dat zag ik niet zingen. Een hoge instap kan ik wel, maar er zijn grenzen. Aan de overkant van het water in de haven was een klein strandje, waar we wel zouden kunnen instappen, maar dan moesten we een stukje lopen met de kajaks en daar had Rod duidelijk geen zin in. Rod stelde voor om dan in te stappen bij de hoge kade en de kajaks op sleeptouw te nemen naar de overkant. De rest kon dan daar heen lopen en vervolgens daar instappen. Steve en Josien wilden ook wel instappen bij de



# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

kade en kajaks verslepen. Zo gezegd, zo gedaan. Marcel, Teresa en ik zouden het stukje lopen, maar eerst de anderen helpen met de boten te water laten vanaf de kade.

Vanaf de overkant zag ik de vaarders in de boten stappen en kon, dankzij de telelens op de camera, daar wat leuke foto's van maken. Ondertussen was het in de buurt van het strandje erg druk met militairen. Wat was er aan de hand? Er stonden kanonnen opgesteld en mensen werden daar een beetje bij uit de buurt gehouden. Bleek dat het een nationale feestdag was en dat er precies op dit tijdstip losse flodders afgeschoten zouden worden om dat te vieren. Dat gaf behoorlijk wat herrie en rook. Terwijl de vaarders in de richting van de kanonnen vaarden werden er losse flodders in hun richting geschoten, dat is wat je noemt een "warm" welkom....!!!



Het idee was om de boodschappen voor de eerste 2 dagen in Kos te doen, maar de meeste winkels waren dicht ivm de feestdag (en het was ook nog eens zondag). Er waren gelukkig wel een paar minimarkets open zodat we eten voor vanavond en iets voor het ontbijt van morgenochtend konden vinden. Alleen waren er geen supermarkets open, dus geen verse groenten en fruit. Toen kwamen we langs een McDonalds. Idee: een salade aanschaffen en meenemen voor vanavond. Een goed idee en de kosten van €1,00 per salade vielen ook best wel mee.

De tocht van vandaag was niet zo lang. We hebben 14 km gevaren, dat komt doordat we natuurlijk pas laat in de kajaks zaten. Het is vroeg donker nu, om half 6 gaat de zon onder, dus we konden niet al te lang door blijven varen.



Onderweg kwam Teresa vast te zitten en Marcel en Josien moesten haar bevrijden. Er was een kleine rots onder water die ze niet gezien had en ineens ging de boot niet meer voor of achteruit. Het was zelfs nog lastig om haar weer los te krijgen. Maar met vereende krachten lukte het dan toch.

We moesten uiteindelijk in het donker ons maaltje koken, daarbij genoten we van onze Mac-salade. Ook in het donker ons tentje opgezet. Rod vindt dat we om 5 uur 's ochtends op moeten staan, we hebben morgen een lange dag en het is vroeg donker. Hoewel 5 uur me wel erg vroeg lijkt, is de groep het met hem eens. Al voel ik nog wel wat protest... het is tenslotte vakantie, toch?

## Maandag 29 oktober.

Gisteravond bij het vuur gezeten en daarbij wat Ouzo gedronken. Misschien een beetje teveel gedronken. Maar het was erg gezellig. We gingen vroeg naar bed, rond 21 uur gingen we naar bed en door de alcohol sliep ik direct. Om half zes kwam Rod ons wakkeren.

Ik stond op met hoofdpijn en had last van mijn maag. Misschien van de Ouzo? Dus geen goede start voor mij. Het ontbijt was duidelijk niet aan mij besteed. Alleen een kopje thee wilde er in, maar aan eten moest ik even niet denken....

We gingen eerst naar een plaats in Kos om boodschappen te doen. Onderweg een korte stop gehad bij een dorpje, waar we even rond



# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

hebben gekeken. Vervolgens doorgevaren naar een volgend dorp waar we boodschappen hebben gedaan. We hadden daar wat meer tijd voor de lunch en om nog even uit te rusten. Marcel vond dat ik nu dan toch wel wat moest gaan eten voor de oversteek naar Yiali. Eerst maar wat bouillon gedronken en een cracker gegeten. Vervolgens nog even de oogjes dicht op het strand. Het ging nu weer beter met me. De hoofdpijn was gezakt (dankzij een aspirine van Josien) en mijn maag was ook weer wat tot rust gekomen.



Hierna de oversteek naar Yiali, zo'n 13 km. Het eerste deel was het rustig, weinig wind en golven. Het tweede deel was er meer wind en daar kwam de wind van schuin achter. Dat was wel leuk, konden we alvast wennen aan de golven, maar niet teveel wind.

Eindelijk een kampeerplaats gevonden nadat de heren telkens achter de volgende bocht een betere plek verwachtten. We hebben mooi uitzicht op het volgende eiland, waar we morgen naar toe gaan.

Dus morgen weer vroeg op, maar dat geeft niet het is om 18:00 uur al donker, dus we liggen toch vroeg op bed. Vandaag hebben we de korte dag van gisteren ingehaald en zo'n 31 km gevaren.

## Dinsdag 30 oktober.

Vandaag werden we om 6 uur wakker gemaakt door Rod. We moesten snel opstaan want over 1 uur moesten we in de kano zitten. We hadden zelf geen wekker gezet en Rod had zoiets van "we moeten over een uur in de kajaks zitten, waarom komen ze er nog niet uit?" Hij was wat ongeduldig. Morgen zullen we maar een wekker zetten op 5 uur, dan hoeft ie ons niet meer te wekken. Voor ons wat relaxter en voor hem ook...

Dus wij snel opgestaan, snel ontbeten en de tent en alles ingepakt. Toen weer op weg, iets na 7 uur zaten we weer in de kajak, dus eigenlijk viel het allemaal wel mee, al moesten we nu wel haasten.

Eerst de oversteek van Yiali naar Nisirios, zo'n 15 km. Daar gingen we eerst naar het dorp Mandrakia, een lieflijk dorpje. Alleen de uitstapplaats was wat lastig, maar we kwamen allemaal uit onze boot.



Een dorp waar ze allemaal mooie mozaïeken hebben gemaakt van witte en zwarte kiezels. We vonden daar een bakker met heerlijke puddingbroodjes. Dat was onze lunch.



Daarna doorgevaren naar de kampplaats. We eindigden bij een verlaten dorp met haven waar we een prima plek vonden om te overnachten. Geen strandje voor de tent dit keer.

Er was zelfs een tafel met bankje dat we direct inpikten. Prima geregeld toch? Na de lunch liepen we richting Nissiria, daar kan je een vulkaan zien. Maar eerst gingen we lekker zwemmen en ons wassen in het water. Rod, Steve en Josien gingen als eerste op weg naar de krater van de vulkaan. Ze wilden ook krater van de vulkaan in gaan, maar Marcel en ik hadden geen zin in. Dus wij gingen eerst zwemmen en een uur later op stap. Teresa bleef bij de kampplaats, ze wilde lekker relaxen. Het was een flink eind lopen. Onderweg kwamen we een jonge Griek tegen die ons een kortere route aanwees, dat scheelde weer 5 km lopen.

# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

Aangekomen bleek de eerste groep die korte route niet gevonden te hebben, dus we waren niet eens zoveel later dan zij aanwezig. Zij waren uiteindelijk niet naar de krater gelopen, daarvoor zou het te laat geworden zijn en het is tenslotte na 5 uur snel donker.



Ter plekke hebben we gezamenlijk wat gedronken en daarna zijn we terug gelopen, dit keer via de korte route.

Daarna was het al snel weer donker, dus eten, kampvuur, tent opzetten en inrichten en naar bed. De tent hebben we op het kale beton van het haventje gezet. Wel wat hard, maar dat ging ook goed.

## Woensdag 31 oktober.

Vanochtend zijn we om half 6 opgestaan. Het went niet echt, dat vroege opstaan in je vakantie...

Gisteren de tent laat opgezet in het donker op het beton. Steve, Josien en Rod besloten om geen tent op te zetten en onder de sterrenhemel te slapen. Marcel, Teresa en ik hebben wel een tent opgezet. Maar het was wel warm in de tent, zo uit de wind.

Rustig opgestaan vandaag en toen zaten we om 7 uur alweer op het water. Eerst de oversteek naar Tilos. We gingen via het 'donkey-island', maar of daar ezels te vinden zouden zijn, we betwijfelen het. Het eilandje was erg mooi, maar ook ontoegankelijk. Geen strandjes en erg scherpe rotsen. Je moet er niet vallen, want dan haal je je helemaal open, maar mooi ziet het er wel uit. Josien zag nog een kleine inktvis wegzwemmen en heeft geprobeerd om deze te fotograferen.



We vonden er een pauzeplekje tussen wat rotsen, de lage rotsen zijn erg scherp, maar de hogere gelukkig niet. Het was net de rots van Gibraltar, iedereen zocht een plekje hoog op de rotsen uit.

Daarna ging het door naar Tilos. We eindigden bij een klein haventje. Daar was een aardige Griekse meneer, die met Rod ging babbelen over wat we aan het doen waren en waar we naar toe gingen. We gingen naar het dorp verderop om de boodschappen te doen. Hij bood ons een lift aan en Rod zei 'misschien'. Toen we richting het dorp liepen stond ie al klaar met de motor van zijn auto al draaiende. Zo aardig. Hij had een klein oud busje en had daar zelfs twee losse stoeltjes in gezet zodat we allemaal konden zitten.

In het dorp hebben we een restaurant gevonden waar we heerlijk hebben gegeten. Er was gelukkig een goed Grieks sprekende Engelsman die voor ons kon vertalen naar de Griekse dame van het restaurant. Rod kwam naar ons toe, een beetje paniekerig. Of we al boodschappen hadden gedaan? Nee, dat gaan we straks doen, na het eten. Dan moesten we opschieten, want de winkel gaat om

# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

14.00 dicht en het is al 13:55.... En wij maar denken dat we nog alle tijd hadden, want de bus terug naar het haventje en onze kayaks gaat pas om half 3. Dus snel naar de winkel gegaan. Die bleek inderdaad al op slot, maar dat was geen probleem. Voor ons werd de winkel open gedaan en we konden toch onze boodschappen doen voor de komende 2 dagen.

Het was een klein winkeltje, een 'winkel van sinkel'. We konden niet veel vinden, maar wat je ook vroeg aan de dame van de winkel, ze had echt alles.



Na het boodschappen doen konden we de bus terug nemen naar de haven naar onze bootjes. Toen een strandje gevonden, wat bij een camping leek te zijn, er was zelfs een toilet en er liepen allemaal pauwen rond. Het was gesloten, maar we hebben onszelf binnen gelaten, de deur was niet op slot. Het was een prima campingplaats, redelijk uit de wind tussen de bomen.

Tent opgezet, eten gekookt en daarna nog even een kampvuurtje. Deze moesten we uit maken vanwege de wind, deze was ondertussen aangewakkerd en blies het vuur alle kanten op.

We gingen weer op tijd naar bed, want we gaan morgen weer vroeg op stap.

## Donderdag 1 november.

Vanochtend opgestaan met harde wind, kracht 6. Teresa kon haar tentje niet uit, anders was die weggewaaid. Dus eerst haar tentje verplaatst naar een paar bomen en daar aan vast gezet. Die ging nergens meer heen.

Maar met zoveel wind is het niet goed varen, dus werd er besloten om te wachten, misschien dat de wind nog zou gaan zakken. Rod en Steve besloten om een stukje te gaan varen en te zien wat de wind deed, die hadden wel zin in een paar flinke golven met lege boten. Marcel en ik besloten om een stukje te gaan wandelen in de omgeving. Het was een behoorlijk groot terrein waar we onze tentjes opgezet hebben. Er staat een kapel op die zelfs nog in gebruik is.

Op de terugweg kwamen we Josien tegen. Zij was op weg naar het dorp om wat boodschappen te doen. Of we zin hadden om mee te gaan? Even overlegd met Teresa. Zij ging ook mee. Marcel besloot om niet mee te gaan en de twee heren op te vangen als die terug zouden komen. Dus gingen Josien, Teresa en ik aan de wandel. Na een uur waren we in het dorp, daar hebben we eerst wat gedronken, dat hadden we wel verdiend na die wandeling. Toen de boodschappen gedaan en daar een taxi laten bellen. De taxichauffeur wist gelijk wie we waren, we waren die gekke kanoërs. Hij wist ook te vertellen dat onze kampplaats bij het klooster hoorde, dus geen echte camping, maar werd wel vaker als zodanig gebruikt. Rod en Steve waren ook weer terug en hadden besloten dat we konden gaan varen. De wind was minder geworden, dus om 13:42 zaten we alsnog in de boten.



We hebben tot half zes gevaren en dat was in totaal 18 km. We hadden golven van anderhalve me-

# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

ter, maar de wind was inderdaad minder, dus het viel eigenlijk wel mee en het was zelfs leuk om wel golven maar geen wind te hebben.

Aangekomen op het strand snel de tenten opgezet en daarna een vuur gemaakt. We wilden vandaag BBQ-en. Dus eerst gezorgd voor houtskool en daarna de aardappels in plakken gesneden en op het rooster om ze te bakken. Vervolgens de meegenomen worsten gebakken. Een prima maaltijd.



Morgen gaan we de oversteek naar Halki proberen. Hopelijk niet teveel wind, maar we kunnen dat hier niet controleren aangezien we geen ontvangst hebben met onze mobiel.

## Vrijdag 2 november.

Vandaag een lange dag. De oversteek van Tilos naar Halki staat op het programma. De oversteek is 21 km. Als we om 5 uur opstaan is het gelukkig bijna windstil, perfect weer voor een oversteek. We ruimen snel onze tent op en gaan eerst rustig ontbijten, je moet wel een aardig bodempje hebben om zo iets te doen.

Om 7 uur zitten we in onze boten. We varen goed door en zijn om 11.30 op Halki. Daar is weinig strand dus we pauzeren op een paar rotsen. Dat was wel tijd ook, ik moest echt nodig naar het toilet. Dan hebben die mannen het maar makkelijk, die kunnen nog plassen onderweg.



We pauzeren anderhalf uur daar voor we weer verder gaan. Dan varen we door naar het enige strand dat het eiland rijk is, vlakbij het enige plaatsje. Daar kunnen we eindelijk na 34 km de boot uit. Moe, maar we hebben het gedaan. Het zwaarste deel van de tocht zit er op, we hebben het gedaan.



We hebben besloten om vanavond in een restaurant in het plaatsje te gaan eten, dus eerst even soppen in de zee. Een beetje fris willen we toch wel zijn als we daar gaan eten. Er

blijkt een koude douche te staan, met fris (= geen zout) water. Dus voor het eerst in 6 dagen kan ik me na de zee lekker afspelen, even al het zout van mijn lichaam, heerlijk.

Daarna lopen we naar het plaatsje bij de haven daar. Halki is een erg mooi plaatsje en de oude huizen zijn mooi gerestaureerd. Leuk om daar even doorheen te lopen.

In de haven vinden we een café met heerlijke luie stoelen, die pikken we gelijk in. Eindelijk weer een normale stoel! We drinken daar wat met uitzicht op de drukte van de haven.

Daarna wordt een restaurant uitgezocht. We hebben daar echt heerlijk gegeten. De eigenaresse sprak niet veel engels en was blij dat Rod Grieks sprak. We werden uitgenodigd om in de keuken het



# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

vlees te bekijken wat ze kon klaarmaken. Vervolgens heeft ze dat heerlijk voor ons klaar gemaakt. De rekening verbaasde ons zeer, dat kon toch niet waar zijn, dat bedrag? Voor 61euro hadden we met 6 personen gegeten, voorgerecht gehad, wijn en alles zo lekker klaar gemaakt. Maar het was echt zo. Voor dat geld ga je toch niet meer zelf koken? We besloten om de kok een goede tip te geven. Dat had ze wel verdiend.

Hierna terug naar het strand om de tenten op te zetten en dan om 9 uur ons bedje weer in. Morgen slapen we uit. We hoeven dan maar 10 km te varen naar het volgende eilandje. Dus we kunnen tot 6 uur blijven liggen. Uitslapen!

## Zaterdag 3 november.

Vandaag lekker rustig opgestaan. De wekker stond pas om 6 uur, dus uitslapen.

Een minpuntje was dat vanochtend alles nat was van de dauw. Dus moesten we helaas de tent nat inpakken. Maar we konden naar het haventje varen en daar de hele bevolking verbazen.

Daar uitgestapt en eerst de boodschappen gedaan. Heerlijke puddingbroodjes gehaald voor ontbijt. Ze kwamen net uit de oven, want ze waren nog zo heet, dat je de blaren op je tong kreeg als je te snel ging eten. Maar ze waren heerlijk en behoorlijk groot, het was een flink ontbijt.

Na dit uitgebreide ontbijt gingen we weer op stap en werden door de halve bevolking uitgezwaaid. We gingen nu naar Alimnia. Op dit eiland is een verlaten dorp. Dat gaan we natuurlijk bekijken. Maar eerst rustig de lunch genuttigd.



We zitten vlakbij een leeg huis, dat nog grotendeels ingericht is. De keuken bevat nog keukengerei, er staan nog bedden, banken en een tafel. Allemaal van lang geleden (jaren 50?). Later lopen we richting het verlaten dorp. Er staan nog veel huizen die allemaal leeg zijn en verlaten, wel jammer want het is best wel een mooie omgeving. Er lopen hier veel geiten en schapen rond. Daardoor wel meer last van die gemene stekers. 's Avonds zitten we onder de bulten en flinke ook, een klein minpuntje van deze mooie baai.

Er ligt een vissersbootje in de baai. Rod gaat even buurten en komt even later terug met vis en vissoep voor de liefhebbers. Hij eet dit op samen met Steve en Josien. Ik ben niet zo'n visliefhebber en ook Marcel en Teresa bedanken ervoor. We hebben nog zoveel eten bij ons, dat moet tenslotte ook nog een keer opgemaakt worden. We hebben dus een ruime maaltijd vanavond.

De tocht van vandaag was 15 km, dus niet de 10 die Rod in gedachten had. Vanavond ons laatste kampvuur en dan morgen weer naar het hotel.

## Zondag 4 november (de laatste vaardag...)

Alweer de laatste dag van de expeditie. Ook vandaag zijn we "laat" opgestaan, pas om 6 uur... Het is vannacht weer erg vochtig geweest, dus de tenten zijn behoorlijk nat. Gelukkig hebben we tijd om te drogen. We breken de tent alvast op en hangen deze te drogen op de waslijn.

Een rustig ontbijt en dan de spullen inpakken. Gelukkig is de tent ondertussen gedroogd in de wind en ook de rest hebben we kunnen later uitwaaien.





# Vakantie Kos - Rhodos: 27 oktober t/m 9 november 2007.

We gaan voor het laatst op stap, afscheid nemen van dit leventje. Best wel lekker om zo te leven. Het enige waar je je druk over hoeft te maken is: eten, kanoën, slapen, pauzeren, drinken. Verder hoef je je nergens druk over te maken. We peddelen in één keer naar Rhodos, althans het eiland, niet de plaats. Onderweg komen we nog een fish-farm tegen. Dus daar komt al die vis vandaan. Ze zijn er druk bezig met het voeren van de vissen.



We komen uiteindelijk bij een klein haventje aan waar we uit onze boten gaan, weer met de nodige bekijks, komen daar ineens 6 kayaks vanuit zee aanvaren. Zal wel een vreemd gezicht voor de mensen hier zijn.

Rod gaat op stap om zijn auto op te halen, voor ie wegloopt vraagt Teresa nog of ie zijn autosleutels wel bij zich heeft? Oeps, vergeten, snel terug naar de boot om zijn sleutel te pakken... Toen alsnog op stap.

Wij vonden een terras aan het water met uitzicht op onze kajaks. Prima geregeld deze uitstapplaats. We drinken eerst wat en bestellen dan wat te eten. Het smaakt ons goed. Drie uur later komt Rod weer

terug met de auto en gaan we de kajaks leeg maken en vervolgens al onze spullen in zijn auto en dan de kajaks op het dak: 6 kajaks op een Peugeot 406! Arme auto....

Steve rijdt mee met Rod en Marcel, Teresa, Josien en ik nemen een taxi. De taxichauffeur vindt ons een beetje gek, wie gaat er nu met een kajak van Kos naar Rhodos. Ach ja, een beetje gek zijn we misschien ook wel, maar we hebben ons goed vermaakt.

Uiteindelijk komen we aan bij het hotel en nemen afscheid van Rod, die de veerboot moet halen om weer op tijd in Milos te zijn. De heenreis kostte hem 23 uur! Hopelijk kost de weg terug hem minder.

In het hotel neem ik eerst een bad, al het zout eraf spoelen. Met de rest hebben we om 7 uur afgesproken in de lobby van het hotel. Dan gaan we gezamenlijk nog wat eten en dan zit dit deel van de vakantie er weer op. We hebben het gedaan! Gepeddeld van Kos naar Rodos, 169 km in totaal in 8 dagen. Het was prachtig!

Rod, bedankt voor deze prachtige ervaring. We kunnen deze bij iedereen aanbevelen. Teresa, Steve en Josien, bedankt voor jullie gezelschap. Het was een gezellig groepje waar we veel plezier mee hebben gehad.

En voor wie ook zo'n expeditie wil meemaken: Het is verstandig om ervaring te hebben op zee en als je niet terugschrikt voor wat golven. Het is helemaal afhankelijk van het weer hoe de expeditie verloopt. Gelukkig zat het weer mee bij ons en hebben we geen dagen gehad dat we echt niet konden varen. Wij hebben deze expeditie geboekt bij Rod. Hij is een Australiër die op Milos woont en daar ook al zijn kajaks heeft. Hij organiseert meer expedities en je kunt hem vinden op [www.seakajakgreece.com](http://www.seakajakgreece.com).